

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

### Φύλλο εργασίας 6

#### Η αποστολή μας

Αν η μετανάστευση Ελλήνων στην Αμερική είναι πια αρκετά παλιά, η μετανάστευσή τους σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, είναι σαφώς πιο πρόσφατη.

#### Η διαδικασία

1. Διαβάζουμε το απόσπασμα ηλεκτρονικής δημοσίευσης που ακολουθεί και
  - εντοπίζουμε την ταυτότητα αφενός των θυμάτων του ρατσισμού, αφετέρου των θυτών (εθνικότητα κτλ.),
  - εντοπίζουμε την εξήγηση που δίνουν τα θύματα για τη στάση των θυτών,
  - καταγράφουμε τα συναισθήματα που φανταζόμαστε ότι προκάλεσε αυτή η επίθεση στα θύματα.
2. Στη συνέχεια, προετοιμάζουμε ένα δρώμενο και, πιο συγκεκριμένα, μια ζωντανή συνέντευξη που υποτίθεται ότι δίνουν τα θύματα σε μια εκπομπή της γερμανικής τηλεόρασης μετά το επεισόδιο. Προετοιμάζουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις (σε γενικές γραμμές), λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος δεν θα είναι ιδιαίτερα φιλικός προς τους προσκαλεσμένους του, αλλά ότι εκείνοι δεν θα σαστίσουν και θα καταφέρουν να υπερασπιστούν το δίκιο τους.

συνέχεια →

## ΠΑΡΑΘΕΜΑ:

«[...] Το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ “Βρωμοέλληνες” του Στέλιου Κούλογλου από την εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης “Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα” αναφέρεται σε ένα επεισόδιο που συνέβη πριν κάποια χρόνια στο Χένινγκσντορφ της ανατολικής Γερμανίας. Τον Νοέμβριο του 1997 ο Έλληνας εστιάτορας Τάσος Δ. έπεσε θύμα της προκατάληψης και του μίσους για τους ξένους. Έξω από το μαγαζί του είχε συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών ακροδεξιών που φώναζε ρατσιστικά συνθήματα. Όταν του έσπασαν την προθήκη στην είσοδο του καταστήματος, εκείνος βγήκε έξω να ζητήσει τον λόγο.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει λεπτό προς λεπτό τη δραματική βραδιά που κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό του Δ. και τη μυθιστορηματική σύλληψη του δράστη. Ο δράστης καταδικάστηκε σε ελαφριά ποινή, γεγονός που αντανάκλα τη μεροληψία εναντίον των ξένων καθώς και την ανοχή της ανατολικογερμανικής κοινωνίας απέναντι στους νεοναζί.

Στην ανατολική Γερμανία, όπου οι κάτοικοι δεν ήταν συνηθισμένοι να ζουν μαζί με ξένους, το έδαφος για το ρατσισμό και την ξενοφοβία ήταν πρόσφορο. “Οι Ανατολικογερμανοί αισθάνθηκαν αδύναμοι μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών”, εξηγεί ο Δημήτρης Δ., γιος του εστιάτορα, “έτσι ψάχνουν να βρουν κάποιον πιο αδύναμο για να ξεσπάσουν. Και βρίσκουν τους ξένους”».

(Πηγή: <http://users.sch.gr/symfo/sholio/sizitontas/08-02.xen-rats.htm>)